

ZE
KAN
TEGEN
STOOTJE

Bijles van Marith

HET
SPROOKJE
VAN DE
STRAKKE
VAGINA

NATUURLIJK, U BENT EEN ECHTE MAN VAN DE WERELD. MAAR EEN BEETJE BIJSCHAVEN KAN NOOIT KWAAD. ZEKER NIET OP HET GEBIED VAN SEKS EN LIFESTYLE.

Tekst Marith Iedema

■ Een onderwerp waar ik eens in de zoveel tijd verhitte discussies met mijn vrienden over voer is de uitgerekte vagina. Dat gaat ongeveer zo. Vriend J.: 'Zij was strak, wow. Ik kon wel merken dat weinig mannen me voor gingen'. Ik: 'Jezus, wat een domme opmerking.' J., geërgerd: 'Hoezo?' Nou, dat zal ik uitleggen: omdat deze twee zaken – strak zijn en weinig seks hebben – geen fuck met elkaar te maken hebben. Wat voor argumenten ik ook aanhaalde, J. overreden lukte niet. Hij werd gesterkt in zijn convictie door een ervaring van die maand ervoor. J. had voor het eerst sinds lange tijd weer seks met een oude scharrel – die al weken uit de running was – en hij wist zéker (100 procent, eerlijk waar) dat ze nauwer voelde dan in de tijd dat ze ladingen mannen verslond. J. had geen oren naar wat ik te vertellen had. Dus restte mij niks anders dan zijn uitstekende geheugen te prijzen en mijn verlies te nemen. Tegen een rechtvaardiging als 'Ik voelde dat toch' is weinig in te brengen.

MIRACULEUZE VERKLEINING

Enkele van mijn vriendinnen geloven al net zo heilig in de fabel van de opgerekte vagina. Ik moet vaker dan mij lief is verhalen aanhoren over strakkere of wijdere geslachtsorganen door gebrek of te veel seks (met grote penissen). Vriendin F. verzuchtte laatst dat haar vagina gekrompen moest zijn, nu ze al maanden niet had geneukt. Gevolg van de miraculeuze verkleining van haar flamoos was dat de eerste keer seksen voelde alsof ze opnieuw ontmaagd werd, voor een paar minuten dan. Wat ik er ook tegenin bracht in een poging haar duidelijk te maken dat het volslagen mesjogge is om te denken dat je vagina kan slinken, zij bleef hiervan overtuigd. Ze is lang niet de enige die gelooft in deze onzin. De hoogste tijd voor een bijles-sessie.

Een strakke vagina wordt als pluspunt gezien. Het tegenovergestelde geldt voor de uitgerekte variant. Dat zorgt voor nogal wat onzekerheden bij dames met ex-liefjes met paardenlullen en nieuwe vlammen die de helft minder tussen de benen hebben hangen. 'Wat als hij niks voelt? Als ik opgerekt ben, voor eens en altijd?' Op internet worden deze angsten op forums gedeeld en stikt het van de achterlijke reacties hierop. 'Als je een lul van eenentwintig centimeter in je hebt gehad ben je de komende drie maanden volledig verwoest.' Of dit argument van ene Gulmez: 'Toen ik seks had met een hoertje, voelde ik minder dan bij mijn vriendin uit Tilburg. Dus vrouwen rekken uit.' Veel simpeler wordt het niet.

Het klopt dat sommige vrouwen iets nauwer zijn dan anderen. Dat heeft puur te maken met aanleg. Niks met hoe vaak ze van bil gaan. Een prostituee kan in het bezit zijn van een nauwer geslachtsorgaan dan haar asekuele seksegenoot, die niks moet hebben van voorwerpen of penissen in haar vulva. Dat de 'slettenbakken' onder ons beschikken over kutten waarin je kan verdwalen, is klinkklare onzin. De vagina is met het oog op het baren van het nageslacht zo ontworpen dat zij werkt als een elastiek. Bij opwinding wordt zij nat en verwijdt, om zich klaar te maken voor de penetratie. Na afloop van seks krimpt de vaginawand weer tot haar oude formaat. Het enige dat in staat is een kut werkelijk uit te rekken is het hoofd van een baby, met een omtrek van soms meer dan dertig centimeter. Jouw penismaat, of die van haar ex-lover – ook als je rivaal beschikt over



een gigantische lul – is in vergelijking met een baby kinderspel. Een flamoos is hartstikke flexibel en kan tegen een stootje.

VERTROUWDE OMVANG

Zélf van iets ronduit gewelddadigs als een bevalling herstelt de vagina eigenhandig. Dit gaat logischerwijs niet over één nacht. Het kan enkele maanden duren voordat de kersverse moeder haar vertrouwde omvang terug heeft.

Als een vagina niet strakker kan worden door minder seks, of wijder door meer, waarom zijn mijn vrienden – en vele anderen – hiervan dan overtuigd? Simpel, intelligent of niet, mensen geloven in irrationele zaken. God, om maar wat te noemen. Er is slechts één verklaring te bedenken waarom een vrouw strakker aanvoelt dan eerder. Ik kan me voorstellen dat een dame nerveus is voor een vrijpartij, als zij maanden geen seks heeft

Dat de 'slettenbakken' onder ons beschikken over kutten waarin je kan verdwalen, is klinkklare onzin

gehad, wat opgewonden raken bemoeilijkt en ervoor zorgt dat de vagina niet uitzet. Een strak exemplaar is daarom lang niet altijd een pluspunt. Als jouw bedpartner bijzonder krap aanvoelt tussen haar benen, kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Eén: ze beschikt over een vagina die nauwer is dan gemiddeld, wat uitzonderlijk is. Of waarschijnlijker: ze wordt bepaald niet warm van jou, of de situatie. Nog leuk, zo'n strak kutje? **R**