

‘Geen vrouw kan tippen aan hoe ik pijp’

TEKST MARITH IEDEMA
FOTOGRAFIE HH E.A.

Het is zaterdagavond 22.00 uur. In de Amsterdamse Bloedstraat stikt het van de mensen. Een twintiger met Gucci-petje klopt op een raam, overlegt kort met een Zuid-Amerikaanse transgender en glipt naar binnen. Zijn hoofd diep gebogen in een poging anoniem te blijven. Een deel van de mannen die achter de ramen in het Blue Light District staat, zijn niet van vrouwen te onderscheiden. Hun handen zijn fijn, schouders rank en hun wijd uitlopende rokjes verbloemen wat daaronder zit. De rest van de ‘dames’ die hun lichaam ter beschikking stellen in deze zone zorgt dat duidelijk te zien is wat er tussen hun benen hangt.

Bijna de helft van de mannen die betalen voor seks met shemales is hetero. Ook relatief veel Marokkaanse en Turkse jongeren maken gebruik van de diensten van transgirls. Opmerkelijk, vond Marith Iedema, die in hét domein van de shemales woont: het Blue Light District op de Amsterdamse Wallen. ‘Transgenders weten precies hoe ze hun klanten moeten opwinden, want ze kennen het mannenlichaam door en door.’

Op de hoek staat een shemale met het figuur van een gorilla. Ze heeft haar gespierde lijf in een korset gewurmd. Vanonder draagt ze een latex string. Het slipje laat weinig aan de verbeelding over. Ze gebruikt haar penis om klanten te lokken, trekt de aandacht door zichzelf te betasten met haar handen als kolenschoppen. Als voorbijganger is het moeilijk je ogen van haar kruis af te houden. Vanaf de eerste dag dat ik op de Wallen woon, observeer ik geïntrigeerd de klanten van mijn omgebouwde burens. In anderhalf jaar tijd heb ik van alles de revue zien passeren; van zakenmannen tot huisvader-types. Ik was vooral nieuwsgierig naar de geaardheid van deze



kerels. Het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek (NISSO) deed hier onderzoek naar. De uitkomst vond ik opvallend: 50 procent zei biseksueel te zijn, 2 procent viel uitsluitend op transgenders en 48 procent van de respondenten omschreef zichzelf als volledig hetero. Dat riep bij mij de vraag op: als je op vrouwen valt, waarom dan voor een man met borsten kiezen?

Amsterdammertjes

Ik klop op de ruit van raam nummer drie, waar mijn buurvrouw Kenya werkt (haar leeftijd vertelt ze liever niet). De Ecuadoriaanse schone zit ruim twintig jaar in het vak. Ondanks haar lengte van bijna twee meter oogt ze vrouwelijk; haar gelaatstreken zijn zacht, haar wimpers lang en lippen vol. Sinds 1999 huurt ze een raam in de Bloedstraat, voor die tijd stond ze achter het station. Het gordijntje wordt opzijgeschoven en net op dat moment loopt er een groep Engelsen langs. Lachend wijzen ze naar Kenya, de dame op nummer twee krijgt een vergelijkbare behandeling. Kenya knikt vriendelijk als ze me herkent en opent haar deur. Als ik vraag naar de jongens haalt ze haar schouders op. Zij ligt

niet wakker van dit soort gedrag. ‘Je wilt niet weten hoe vaak er later op de avond nog eentje van zo’n groep terugkomt voor een beurt.’ Kenya’s blauwverlichte ruimte is riant voor een peeskamer. Het ruikt er naar schoonmaakmiddelen. In de hoek staan dildo’s ter grootte van amsterdammertjes. ‘Cadeaus van een vaste klant.’ Ik ga zitten op het met plastic overtrokken matras en vertel over het NISSO-onderzoek. Kenya herkent zich in de bevindingen. Het merendeel van haar klanten omschrijft zichzelf als hetero, de rest is biseksueel. Een gay heeft ze nog nooit over de vloer gehad: ‘Die houden niet van tietten.’ Waarom zou je als hetero kiezen voor een shemale, vraag ik. ‘Echte’ meiden zat op de Wallen. Kenya glimlacht meewarig. ‘We zien eruit als vrouwen en geven de beste seks die onze klanten ooit hebben gehad. *No disrespect*, maar er kan geen vrouw tippen aan hoe ik pijp.’ Uit de NISSO-onderzoeksresultaten bleek eveneens dat shemales garant staan voor betere seks dan ‘normale’ hoeren. Sociaal-seksuologisch onderzoeksleider, Paula Vennix: ‘Transgenders weten precies hoe ze hun klanten moeten opwinden, want ze kennen het mannenlichaam door en door.’ ▶

‘Ken je zo’n gigantische twee-literfles cola? Een van mijn vaste klanten wil dat ik die in zijn kont stop’

‘Als je in de islamitische cultuur zegt dat je het met een trans hebt gedaan, dan word je kapotgemaakt’

Daarnaast genieten ze over het algemeen meer van de seks dan de gemiddelde vrouwelijke prostituee: ‘Ze zijn gemotiveerder en dat merken klanten.’ Ze vindt het niet raar dat een groot deel van de clientèle van transgirls zich hetero noemt. ‘Dat zijn ze ook. De genderidentiteit van deze shemales is doorgaans vrouwelijk. Penis of niet, zij voelen zich vrouw en in de ogen van hun klanten zijn ze dat.’

Met bobbel

Via de website Tgirl.nl kom ik in contact met de Rotterdammer Keme (29). Hij is hetero en heeft graag seks met shemales. Dat hij zich aangetrokken voelt tot vrouwen met piemels ontdekte hij per toeval. Keme is geïnteresseerd in de wereld om zich heen, en zodoende ook in mensen die geboren worden in het verkeerde lichaam. Online zocht hij naar meer informatie over transseksuelen. Per ongeluk belandde hij op een site met sexy foto’s van shemales. Hoe zijn lichaam reageerde op de afbeeldingen kwam als een complete schok: ‘Ik val op vrouwen en hoorde dit helemaal niet leuk te vinden.’ Uit schaamte klikte hij alles snel weg. Ondanks de gêne bleven de beelden van deze dames met een extraatje door zijn hoofd spaken, en het opgewonden gevoel hield aan. Na een tijdje besloot hij zich niet langer te laten leiden door schaamte. Online ontmoette hij verschillende transgirls. Lange tijd bleef het contact bij chatten alleen. Tot een van de dames hem bij haar thuis uitnodigde. Het werd een ervaring om nooit te vergeten. Keme: ‘Ze stond recht voor me, mét bobbel in haar ondergoed en vroeg: “Zo, wat vind je ervan?”’ Hij wist niet wat hij moest zeggen. ‘Geil, lekker’, dat waren termen die hij normaliter bewaarde om een vrouwenlichaam mee te beschrijven. Hij voelde een hoop, maar stond met z’n bek vol tanden. ‘Het leek alsof ze mijn gedachten kon lezen, want ze zei: “Stil

maar schat, je lul staat overeind, dat zegt genoeg.”’

Tweeliterfles cola

Een deel van de klanten van transgirls wil niks weten van de penis. Ze houden de illusie dat ze het met een meisje doen graag in stand. De prostituee houdt in zo’n geval gewoon haar rok of ondergoed aan, en confronteert de klant niet met haar penis. De rest vindt de piemel juist een pluspunt. ‘Mijn klanten houden van mijn dick,’ zegt Kenya. ‘Het is een extra tool, het maakt me uniek. Er zijn veel mooie vrouwen, maar weinigen zoals ik.’ Omdat Kenya meer te bieden heeft, vraagt ze ook het dubbele. Dus geen 50, maar 100 euro per kwartier. Kenya voelt zich vrouw, maar zou nooit een



geslachtsverandering ondergaan. Het zou haar een dief maken van haar eigen portemonnee. ‘En vergeet het risico op gevoelloosheid niet.’ Ze houdt van seks en moet er niet aan denken dat ze niet meer kan klaarkomen. Haar vriend, die er vóór Kenya enkel vriendinnen op nahield, ziet zo’n operatie ook absoluut niet zitten. ‘Hij is gehecht geraakt aan de verrassing die in mijn broek hangt,’ giechelt ze.

‘Ken je zo’n gigantische tweeliterfles cola?’

Kenya beeldt de grootte uit met haar handen. ‘Een van mijn vaste klanten wil dat ik die in zijn kont stop.’ Ze stond er versteld van dat het paste. Ze heeft weleens mannen tot haar elleboog gefist, en Kenya heeft bepaald geen pianovingers, maar dit sloeg alles. Ze vertelt dit verhaal om een punt te maken: ‘Bij een “normaal” meisje hoef je met dit soort verzoeken niet aan te komen. De meeste hoeren op de Wallen zouden je vierkant uitlachen.’

Dat is nóg een reden waarom heteromannen transgenders bezoeken. ‘Bij ons is niks te gek, je hoeft je nergens voor te schamen want wij zijn zelf anders.’

Of een vent zich nou wil verkleden, laten opsluiten of vernederen; Kenya is overal voor in. Laatst had ze een cliënt die graag eens anaal gevingerd wilde worden. Toen hij dit opbiechtte aan zijn vrouw reageerde zij geschokt met: ‘Ben je homo of zo?’ Hij voelde zich gekwetst, maar bleef fantaseren over anale penetratie. Zo kwam het dat hij op een dag bij Kenya aanklopte. Niet bij een ‘echte’ vrouw, want hij was bang nogmaals afgewezen te worden. ‘Bij mij voelde hij zich direct op zijn gemak, ik veroordeel niemand,’ zegt ze. En niet onbelangrijk: ‘Ik kan elke man anaal klaar laten komen.’ Inmiddels is hij een van haar vaste klanten.

Verboden vruchten

De meeste klanten van transgenders gaan al vanaf jonge leeftijd naar de hoeren. Ze hebben alles inmiddels wel gezien en zijn op zoek naar de kick die ze in het begin ervoeren. ‘Bij transgenders vinden ze spanning en iets nieuws,’ zegt Paula Vennix van het NISSO. En belangrijk voor mannen die van anale seks houden: ‘Bij een transgirl hoeft hier niet over onderhandeld te worden.’

Denise (31) heeft drie jaar achter de ramen in



‘Penis of niet, deze shemales voelen zich vrouw en in de ogen van hun klanten zijn ze dat ook’

de Bloedstraat gestaan. Ze zal de dag dat er vijf knappe Arabische jongens langsliepen en haar vroegen waar de coffeeshop was, nooit vergeten. Alle shops waren gesloten, maar zij had nog wiet liggen. Ze rookten een joint in haar kamertje en het werd al snel gezellig. ‘Ze konden maar niet geloven dat ik eigenlijk een man was.’ Uiteindelijk deed ze het met alle vijf. ‘Ze bleven maar naar de pinautomaat rennen.’ De dagen erna nam ze vrij. ‘Ik had last van mijn anus, man.’

Bouwvakkers, motorbendeleden, Chinezen, Hollanders; er kwam in die tijd van alles bij Denise over de vloer. Maar veruit haar meeste klanten waren van Marokkaanse of Turkse komaf. Ook uit Vennix’ onderzoek bleek dat relatief veel Marokkaanse en Turkse jongeren gebruikmaken van de diensten van shemales. Het is moeilijk te verklaren waarom dat is. Een islamitische respondent liet weten: ‘Als je in mijn cultuur zegt dat je het met een trans hebt gedaan dan word je kapotgemaakt.’

De onderzoekers concludeerden dat de spanning van het niet mogen een rol speelt; shemales zijn verboden vruchten. Dat, in combinatie met de betere seks die ze leveren, maakt hen aantrekkelijk, zegt Vennix.

‘Soms voel ik me net een psycholoog,’ zegt Kenya. Veel klanten hebben een vrouw en kinderen. Ze kunnen met niemand spreken over wat ze uitspoken in de Bloedstraat. Bij Kenya luchten ze hun hart. Vaak zijn ze in de war, zeker de mannen die nog niet lang shemales bezoeken. Ze begrijpen niet hoe het mogelijk is dat deze seks hen zo opwindt, want ze vielen hun hele leven uitsluitend op vrouwen. Zijn ze dan toch homo? Nee, zegt Kenya dan. ‘Het merendeel van mijn klanten moet niet denken aan geslachtsgemeenschap met een niet vrouwelijk uitziende man.’ Kenya is vaak in staat ze gerust te stellen. ‘Het is eigenlijk simpel,’ zegt ze. ‘Het gaat om wat je lekker vindt.’ ✘